

Jaargang 7 nummer 31
juli 2019



DE MANTEL

Foto: Bart van Dinten



Inhoud

- 2 Van de redactie
- 3 Pastoor Theo
- 4 Pater Callistus Offor
- 5 Van het parochiebestuur
- 6 Uit de parochie
- 7 Van de geloofsgemeenschappen
- 10 Liturgische kalender
- 12 Dagelijkse en bijzondere vieringen
- 13 Contactgroepen Rondom de Torens
- Parochiestatistiek
- 14 Martinuspen
- 15 De parochie uit
- 18 Jongerennieuws
- 19 Kinderpagina
- 20 De Mantel in beeld



Contact

Secretariaat - Parochiecentrum -
 Pastorie Heilige Martinus
 Kerkstraat 10
 5431 DS Cuijk
 tel. 0485-312555
 email: info@martinuscuijk.nl
 twitter: @MartinusCuijk
 website: www.martinuscuijk.nl
 facebook:
 Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk
 Rekeningnr nieuwe parochie:
 (NL67RABO) 01774 93 232
 Het parochiecentrum is op werkdagen
 bereikbaar van 9.30 uur - 12.00 uur.



Redactie

Vakantie

Net voor mijn laatste week op school begint, schrijf ik over de vakantie. Ik kijk er naar uit, dat begrijpt u. De laatste vergadering is voorbij, de diplomautreikingen, nu nog wat voorbereidingen voor het volgende jaar. Maar ik ben niet de enige, voor heel veel mensen breekt een tijd van rust aan, soms van reizen en nieuwe dingen zien en meemaken, soms van bezinning en herbronning, soms van tijd doorbrengen met geliefden of familie,

Mijn reisbestemming is dit jaar weer België, heerlijk aan zee met mijn gezin. Samen wandelen, zwemmen, koken en eten, spelletjes doen. Bij elkaar zijn. En ook wat tijd voor mezelf, boeken en tijdschriften lezen, haken en breien, borduren, dingen maken. Naast de boeken voor mijn literatuurcursus neem ik de nieuwe Volzin mee, dit keer met een zomerspecial getiteld Op adem komen. Als u die eens wilt lezen? Na 9 augustus ben ik weer terug. Hieronder staat het e-mailadres waarop u mij kunt bereiken. Namens de redactie wens ik u allen een fijne vakantie toe!



Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1000 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus. Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 31 augustus a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie: Annemarie Emmen
 Opmaak: Miriam Janssen



Pastoor Theo Lamers

Na de bekendmaking van mijn benoeming tot vicaris-generaal heeft enige tijd de mail en telefoon "roodgloeiend" gestaan. Vele reacties heb ik mogen ontvangen. Via deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de vele mooie en bemoedigende woorden. Ze geven mij een extra steuntje in de rug om deze nieuwe taak aan te gaan.

Per juni ben ik begonnen om in Den Bosch te werken. Mijn vaste dagen daar zullen dinsdag en donderdag zijn, naast incidentele bijeenkomsten op andere dagen. Op die dagen ben ik in principe niet

beschikbaar in de parochie. In de afgelopen weken waren de agenda's van het bisdom en de parochie nog niet op elkaar afgestemd. Dat betekende nog veel op en neer reizen naar het bisdomkantoor met een verhoogde werkdruk. Met de vakantietijd lijkt zich dat te stabiliseren.

Naast de vaste werkdagen zal ik ook in de weekenden soms afwezig zijn om namens de bisschop in het bisdom te zijn. Zo mag ik in september een nieuwe pastoor installeren en ben ik voor het komende werkjaar vormheer in twee dekenaten van het bisdom. Gelukkig heeft de bisschop ook snel voorzien in de ruimte die hierdoor in onze parochie is ontstaan. Ik ben heel blij dat hij pater Callistus Offor heeft benoemd in onze parochie. Elders in het parochieblad zal hij zich voorstellen. U zult hem, zeker na de vakantie, steeds meer gaan zien in onze parochie. In de afgelopen periode heb ik hem mogen leren kennen als een open en toegankelijk priester die er graag wil zijn voor de mensen. Ik wens hem van harte toe dat hij die openheid in onze parochie mag ervaren.

Ik vind het persoonlijk heel erg knap hoe goed hij al Nederlands spreekt. Ik zou in 2 jaar zeker niet zo goed de Nigeraanse taal beheersen. Het Nederlands is tenslotte niet eenvoudig als het niet je moedertaal is. Het zal hem en ons soms misschien wel even moeite kosten, maar die uitdaging gaan we samen aan!

Ik wens Callistus een goede kennismakingsperiode in onze parochie!

We staan voor de vakantietijd. Een moment om even rustig aan te doen. De kerk kent geen vakantie! Als de voortstromende Maas blijven we vieren en ontmoeten. Misschien een gelegenheid om als de agenda niet zo vol is, eens even extra tijd voor God te maken... hier thuis of wellicht elders.

Ik wens u een goede vakantietijd toe. Voor de reizigers een mooie tijd en een behouden thuiskomst.

Goede groet, Theo Lamers, vicaris-generaal



Uitnodiging presentatieviering pater Callistus Offor CsSp

Het parochiebestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de presentatieviering van pater Callistus Offor als kapelaan in de parochie H. Martinus.

Pater Callistus is door mgr. dr. Gerard de Korte per 1 juni benoemd in onze parochie.

Graag willen wij hem in de viering van zondag 29 september a.s. presenteren. De viering zal plaatsvinden in de Martinuskerk in Cuijk-centrum en begint om 11.00 uur. Na afloop van de viering is er gelegenheid om pater Callistus te feliciteren en te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.

*Namens het parochiebestuur,
mgr. drs. Theo Lamers, vicaris generaal,
voorzitter parochiebestuur*





“Deel 1”

[Pater Callistus heeft ons een hele mooie inkijk in zijn leven gestuurd. Vanwege de lengte kunnen we het helaas niet in één keer plaatsen. In het volgende parochieblad zal het vervolg staan. Wilt u al verder lezen dan staat het volledige artikel op de website: www.martinuscuijk.nl. Red.]

Soms is het moeilijk om over jezelf te schrijven. Het is voor mij een bijzondere opdracht om een artikel over mezelf te schrijven. Het is vaak makkelijker om over iemand anders dan over jezelf te praten. Mijzelf voorstellen gaat niet alleen over mijn naam. Mensen weten dat al: Callistus Chijioke Offor.

Maar ze willen meer weten. Wie je bent gaat niet altijd over je naam of je land! Mensen willen meer weten: ze weten al dat ik uit Nigeria kom. Op de kaart van Nigeria zie je van het alfabet de letter “Y”, gevormd door twee rivieren, de Niger-rivier en de Benue-rivier. Het noordelijke deel van Nigeria ligt boven de “Y” en eronder bevindt zich het zuiden van Nigeria. De aftakking van de “Y” verdeelt het zuiden tussen zuidwest aan de linkerkant en zuidoost aan de rechterkant. Aan deze rechterkant is mijn provincie of wat wij “staat” noemen en heet: Enugu. Er zijn vijf staten in het zuidoosten.



Ik ben geboren in een andere provincie: Anambra. Daar ben ik opgegroeid tijdens de lagere school en de middelbare school. De twee belangrijkste seminaries van de paters van de Heilige Geest, waar ik toe behoor, bevinden zich in mijn staat Enugu. Iedereen weet ook dat Nigeria in Afrika is, maar dat is niet alles wat verteld kan worden. Maar ja, wat is alles?

Het leven is een soort van mysterie. Als volwassenen denken we vaak: ik heb dit, ik ben dit, ik weet dit en dat. Maar wanneer je terugkijkt op je leven, weet je niet altijd waarom alles is gegaan zoals ging of waarom dingen gebeurd zijn zoals ze gebeurd zijn. Als we naar onze geboorte kijken en er een kind in de wereld komt, begint het meteen te huilen. Waarom? Is het kind boos en verward? Weet het kind niet waar het is? Vraagt het zich af: waar ben ik en waarom ben ik hier? Als er geen antwoord is, begint het kind meteen te huilen. Het wil teruggaan naar de moederschoot. In de baarmoeder was alles donker en mooi: geen zorgen, geen lawaai, geen wandelen, geen koud of slecht weer, alles was comfortabel. Maar toen het kind in de wereld kwam, hoorde het meteen mensen praten. Maar waarover ze spraken, weet het niet. Welke taal

mensen ook spreken, het kind weet het niet. Dus het wil terug naar de prachtige moederschoot, waar geen vragen en geen problemen zijn.

Ik ben op 29 april 1978 in de wereld gekomen. En zoals de meeste kinderen, denk ik dat ik heb gehuild! Ik moet de verwarring en angst hebben ervaren, zoals elk kind dat in een onbekende wereld geboren is, zich afvragend waar het is en waarom het daar is; zich afvragend waarom het de schoonheid en veiligheid van moederschoot moet verlaten waar alles veilig, kalm en vredig is. Ze vertelden me dat ik in Onitsha ben geboren als derde kind en de eerste zoon van mijn ouders, maar zeker niet de laatste! Ik was de eerste van nog vier andere zonen in het gezin. Onitsha ligt in de deelstaat Anambra. Daar is één van de grootste markten in West-Afrika. Het is ook de eerste plaats waar de missionarissen hun voeten aan land hebben gezet vanwege de rivier de Niger. Dit was de hoofdroute om te reizen, omdat er nog geen autowegen en voertuigen waren. Zoals elk ander kind werd ik hulpeloos geboren en was ik afhankelijk van anderen om te begrijpen wie ik ben, waar ik ben en waarom ik hier ben!

Als kinderen hebben we gespeeld met een prachtig liedje dat ik me nog steeds herinner en dat liedje gaat als volgt:
Klap voor de babyhagedis ... hehelelelee
Klap voor de babyhagedis hehelele
De babyhagedis leerde niet lopen en begon te rennen hehelelele
Piiiiii Hehelelelee, paaapiiiii ... hehelelelee

Nu heb ik als volwassene eens over dat lied nagedacht en ik vind het vol van wijsheid. Het zegt veel over onze menselijke aard: bij de geboorte lijkt de mens de zwakste van alle wezens te zijn. Dus het liedje zegt: laten we applaudiseren voor de babyhagedis, die nooit leerde lopen en begon te rennen! Want zodra de hagedis uit de eischaal komt begint hij rond te rennen en heeft zelfs zijn moeder niet nodig. Een groot verschil met een kind, dat eerst moet leren zitten, zien, kruipen, staan, lopen en misschien nog vele jaren nodig heeft om te gaan rennen.

wordt vervolgd



“Vakantie: op reis met God”

We hebben er allemaal naar uitgezien en nu is het eindelijk zo ver: vakantie. De eerste gezinnen zullen direct vrijdag vertrekken, anderen volgen de weken daarna. En ook als je thuis blijft deze zomer is het niet te missen: het is vakantietijd. We merken het aan alles, zelfs thuis is het lekker om even geen verplichtingen te hebben.

Nou kom je in de bijbel dat hele woord ‘vakantie’ niet tegen. En het lijkt er ook op dat mensen in de tijd van de bijbel geen vakantie hielden. Denk je dat eens in, nooit vakantie...! Maar, is het dan wel bijbels om vakantie te houden? Is het niet iets wat we zelf verzonnen hebben? En we zijn het zo gewoon gaan vinden dat we ons helemaal niet afvragen of het wel past in een christelijke levensstijl. Er zijn hele volkstammen op aarde die nooit vakantie hebben. Mensen die elke dag bezig zijn om te overleven, om hun voedsel voor die dag bij elkaar te zoeken, die nemen nooit vakantie. Zou vakantie niet een zondig, lui, westers genot kunnen zijn?

Wie geeft ons eigenlijk vakantie? Doet God dat? Wij willen het wel zo ontvangen: als een zegen uit zijn hand. Maar als onze vakantie een zegen is uit Gods hand, dan zullen we ook vakantie vieren met Hem. Dan vieren we vakantie voor het

aangezicht van God. Dan zullen we onze vakantie ook verbinden met Hem. Maar hoe doe je dat? Ik stel die vraag omdat het omgekeerde ons ook zo gemakkelijk overkomt: dat we in de zomer ook een beetje vakantie nemen van God.

We vergeten dan dat we Gods hulp nodig hebben. Op vakantie, maar ook thuis. Met zelfredzaamheid komen we de dagen wel door. Zonder bidden. Zonder stil te staan bij die zo noodzakelijke zorg van God voor ons. Hij moet echt waken over ons leven! We hebben het nodig dat de God ons behoedt. Niet alleen onderweg naar onze vakantiebestemming en weer terug, maar juist ook op die reis door het leven hebben we God zo nodig.

We hebben God nodig om de blik gericht te houden op het einddoel, om onderweg te blijven en om niet te verdwalen. Om niet door hindernissen gestopt te worden en op onbekende en duistere stukken toch door te gaan.

Laten we daarom God deze vakantie meenemen, als reisleader, als metgezel en als vriend, opdat we onderweg nooit alleen zullen zijn.

Wij wensen u een fijne vakantietijd toe..!

Parochiebestuur H. Martinus





Uit de parochie

Taizéviering 13 september

Ook in 2019 zijn er Taizévieringen in de Martinuskerk. In deze vieringen nemen zingen en stilte een belangrijke plaats in. We zingen liederen van de oecumenische gemeenschap van Taizé: eenvoudige liederen die hun kracht ontleen aan de herhaling. Er wordt een tekst uit de Bijbel gelezen en we bidden met elkaar, dit allemaal in de traditie van Taizé.

De Taizévieringen zijn diensten van verstillend, meditatieve inkeer en zingend bidden. Inspirerende momenten van ontmoeting met de ander en de Ander. Kijk voor meer informatie over Taizé op: www.taize.fr/nl Om de zang in de vieringen te ondersteunen is er pianobegeleiding door Kerkmusicus Marcel Siebers. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting tijdens een kopje koffie of thee. Ook is er gelegenheid een kijkje te nemen op onze inspirerende boekentafel. De laatste viering is dit jaar op 13 december

Datum: 13 september, aanvang: 19.00 uur.
De toegang is vrij. Een kleine bijdrage voor de koffie of thee wordt op prijs gesteld.
Voel je welkom in deze momenten van samen zijn!

De werkgroep Taizévieringen Cuijk
Marcel en Gita Siebers, Henny van Hoof, Jean Louis Bekkers, Kees Berkhout en Wilma Lems

Carillon zomerconcerten 2019: 19.00-20.00 uur op vrijdag:

02 augustus

Bob van der Linden: beiaardier van Arnhem

09 augustus

Els Debevere: beiaardier van Nieuwpoort (B)

16 augustus

Marcel Siebers: beiaardier van Cuijk, Venlo en Huissen

23 augustus:

Duo Esther Schopman&Hylke Banning: beiaardiers van Enschede en Oldenzaal

30 augustus:

Koen Cosaert (B): beiaardier van Kortrijk, Roeselaere, Harelbeke en Izegem

Luisterlocaties:

- Romeinse Tuin, Archeologisch Centrum
- Kerkplein en terras Café 'Toebes'
- Nabij passantenhaven aan de Maas
- Klavierkamer in de toren

De verrichtingen van de beiaardier zijn ook live te volgen op een tv-scherm beneden in de kerk.

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!'

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

Gerarduskalender 2020

uit Wittem

elke dag een beetje spirit!



op de voorkant:
elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen

op de achterkant:
moppen
gedichten
bezingsteksten
puzzels
informatie

€ 7,40

Nu één kalenderschild met twee keuzes!

te koop bij:

| | |
|--|--|
| Parochie H. Martinus Kerkstraat 10 5431 DS CUIJK | Ma. Di. Wo. Do. en Vr. van 9.30 tot 12.00 uur |
|--|--|

**Als Sint-Dominicus gloeit,
een strenge winter bloeit.**

4 augustus



Rondom de Martinustoren Cuijk

Als het parochieblad uitkomt zijn de laatste activiteiten van het werkjaar voorbij. Het feest van de Eerste Steenlegging met het kerkpleinconcert en de vierdaagseweek. Even is er een rustige periode in de maanden juli en augustus waarbij vooral de openstelling van de kerk de drukke activiteit is. Ondertussen wordt er al op de achtergrond gewerkt aan het nieuwe werkjaar. Na de kermis komt alles weer op gang. Tot die tijd gaat alles op een rustig ritme door...

We wensen u een mooie vakantieperiode!

Contactgroep rondom de Martinustoren



Rondom de Jozeforen

Pastoor Theo Lamers: Proficiat!

Zoals U waarschijnlijk al gehoord of gelezen zult hebben, is onze pastoor door bisschop Gerard de Korte per 1 juni 2019 benoemd tot vicaris-generaal van het Bisdom van 's-Hertogenbosch. Het betreft een half-time benoeming en dus blijft pastoor Theo óók werkzaam in onze parochie Martinus!

Pastoor Theo: ook namens de Contactgroep van de Jozefgeloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd met deze eervolle benoeming! Wij wensen pastoor Theo veel succes toe!

MFA gesloten, wel de gewone vieringen

Van 12 juli tot en met 11 augustus is de MFA gesloten. Ook de kaarsjeskapel is dan gesloten. Wel is er elke zondag een viering, en dan is de kapel wel open.

30 juni 11 uur: Kinderkaravaan in Mfa/Jozef

Coördinator familiepastoraat Marieke Drent is begonnen met een nieuw project voor kinderen: de kinderkaravaan. Deze is van start gegaan op zondag 2 juni in de Martinuskerk in Cuijk. Met de kinderkaravaan wil men samen op weg gaan met een eigen verhaal voor jong en oud: kinderen vanaf 6 jaar (basisschoolleeftijd) en de ouders en andere belangstellenden uiteraard! Het is een karavaan die iedere maand in 1 van de 7



kerken komt: een Woord- en Communieviering met Marieke als vaste voorganger, met allerlei activiteiten voor de kinderen én met liedjes van het Jeugdkoor. Op zondag 30 juni was de kinderkaravaan in de Mfa/Jozef met als thema: Jozef in de put. Marieke vroeg aan alle kinderen om op een briefje te tekenen of schrijven waar zij zich wel eens verdrietig of ellendig door voelden en het briefje in de put te gooien. De volgende stop van de kinderkaravaan is in Katwijk op 1 september.

Pater Callistus Offor: kapelaan parochie Martinus
Bisschop Gerard de Korte heeft per 1 juni 2019 pater Callistus Offor benoemd tot kapelaan in de parochie H. Martinus. Pater Callistus Offor (41 jr) is afkomstig uit Nigeria en lid van de congregatie van de paters van de H. Geest. Hij is ruim 2 jaar geleden naar Nederland gekomen en gaan wonen in het klooster in Handel. Deze 2 jaar heeft Callistus o.a. gebruikt om Nederlands te leren en in te burgeren! Hij is al eerder in de Mfa/Jozef geweest en is toen ook voorganger geweest in de Eucharistieviering. Na afloop is hij ook gezellig komen koffie drinken en heeft kennis gemaakt met de aanwezigen.

Pater Callistus: van harte welkom en veel succes gewenst!

Kerkbalans 2019

Eind mei en begin juni zijn er weer vele enveloppen met daarin brieven over de kerkbalans van 2019 rondgebracht in Cuijk-Noord en in de Heeswijkse Kampen. Gelukkig hebben velen meegeholpen: hartelijk dank daarvoor!



Rondom de Lambertustoren Beers

Zondag 23 juni is in Beers de H. Mis om 11.00 uur i.v.m. de Gildedag en komt het St Anthoniusgilde met tromgeroffel de kerk binnen om samen deze feestelijke Gildedag te beginnen met het vieren van 'n H. Mis. Deze H. Mis wordt mede verzorgd door het Gemengd koor Beers/Escharen. Samen gaan we er weer een mooie dienst van maken. Er gaan al geruchten op, zal dit het laatste jaar zijn dat dit feest hier in Beers plaatsvindt? Wie weet, de kerk wordt niet gesloopt, dus mogelijkheden blijven bestaan.





Op zaterdag 29 juni om 13.30 uur vindt er een Huwelijksinzegening plaats in onze kerk en gaan Thomas van Hövell tot Westerflier en Fay Kainz een huwelijksverbinding aan. De huwelijksinzegening wordt gedaan door hun huisvriend pastoor W.P.L. Broeders. Wij wensen het bruidspaar een hele mooie feestdag toe en 'n rijke zegen voor de toekomst.

Onlangs werd mij gevraagd om gegevens van 'n bepaald persoon over haar activiteiten in het verleden van onze parochie. Daar werk ik graag aan mee en ik dook in mijn oude spullen om aan de vraag te kunnen voldoen. Het zijn mooie momenten om in die oude spullen te duiken en verslagen en gebeurtenissen van die tijd in te zien. Dikwijls zeg je in je zelf, ' O ja,' en sta je even stil bij wat je ziet.

Zo ook kwam ik een witte blanke envelop tegen die direct mijn interesse trok en ik maakte deze open. De inhoud was 'n vrij grote foto gemaakt in juni 2011 in de kerk van Escharen. Op de foto stond het gemengd koor Beers-Escharen met welgeteld 25 leden, nu na 8 jaren waren wij afgelopen zaterdag nog met 11 leden in de H. Mis om deze mee te vieren. Is dat niet iets om bij stil te staan, met zo'n grote teruggang. Aanwas is er in die jaren niet geweest, alleen ouderen die stopten en/of door ziekte niet meer mee konden doen. Jammer, maar het zij zo.

Ook kwam ik 'n foto tegen van het beeld van St. Anthonius met het varken, dat halfweg in de toren staat. Niet lang meer want er zijn enkele leden van het Gild die hem in ere willen herstellen. Maar eerst moet hij van de zolder af en hier en daar wat bijgewerkt worden tot eer en vertrouwen als schutspatroom. Misschien iets voor het volgend jaar op Gildedag?

Op zondag 18 augustus zal weer de traditionele Mariaviering zijn bij de Mariakapel op de Hiersehof te Beers. Deze Mariahulde is dus op zondag 18 augustus om 15.00 uur en zal muzikaal verzorgd worden door het Gemengd koor Beers-Escharen en ook zal het St. Anthoniusgilde aanwezig zijn voor het brengen van de gildegroet. Iedereen is van harte welkom.

De contactgroep Beers



Rondom de toren H. Agatha

H. Hartbeeld 100 jaar oud
Het Heilig Hartbeeld in St. Agatha, dat op de driesprong staat aan de Kloosterlaan en de Gildegeweg, werd precies 100 jaar geleden op 5 september met feestelijk vertoon onthuld en ingezegend. Het was een geschenk van de inwoners aan de Kruisheren van het Kruisherenklooster in Sint Agatha. De zestig gezinnen in het dorp hebben de ruim 3000 gulden die het beeld kostte gezamenlijk opgebracht. Het beeld werd gemaakt in het Atelier Cuypers in Roermond.



Op elk van de vier zijden is een inscriptie aangebracht, respectievelijk:

ALLERHEILIGST HART VAN JEZUS
BESCHERM ST. AGATHA,
REX SUM EGO. JOAN: XVIII:
37 KONING BEN IK 5 SEPT: A.D. 1919,
BEMIND ZIJ OVERAL HET HEILIG HART VAN JEZUS en
GOD ALLEEN IS GROOT. GESTICHT DOOR DE BEWONERS
VAN ST. AGATHA 1919.



Rondom de Martinustoren Katwijk

De vakantie is al begonnen of de plannen zijn gemaakt. Maar wij kijken nog even terug op de afgelopen tijd. Een mooie meimaand met vele bezoekers, mooie vieringen en diverse koren. Pater Callistus Offor uit Handel is voorgesteld aan onze parochiegemeenschap en voelt zich al goed thuis in Katwijk. Wij moeten goed opletten, niet verkeerd, maar ons petje af dat je in zo'n korte tijd de moeilijke Nederlandse taal al zo beheerst.

Met de renovatie van de kerk is begonnen. Op de sacristie is een nieuw leien dak gelegd. Het ziet er weer prachtig uit evenals de nieuwe zinken regenafvoerpijpen. De buxusmot had zijn verwoestend werk gedaan, deze zijn vervangen door de Chinese Kamperfoelie (*Lonicera nitida*).





14 juni zijn Anton Loeffen en Gerda hier in Katwijk getrouwd. 28 juni was de uitvaart en begrafenis van Ger Loeffen, de moeder van Anton, Jacqueline en Frank en de laatste kleuterjuffrouw van de kleuterschool Katwijk. Peter, Annie en Laura Kerstens zijn weer in Katwijk. Astrid en Mark hebben de urn geplaatst in een urnegrav bij de urnemuur.

Liesbeth Peters gaat de Camino, de St. Jacobsroute, lopen, een wandeltocht naar Santiago de Compostella. Ze heeft het eerst stuk(je) er al opzitten. Wij wensen haar heel veel succes en sterkte. We zullen haar als lector even moeten missen maar gaan wel aan je denken. Misschien in de volgende mantel een verslag van deze route.

Voor 15 augustus heeft het koor het programma al gereed. Koorzangers uit St. Agatha komen ook dit jaar weer het Katwijks koor versterken. Willen andere koorzangers zich hierbij aansluiten, neem even contact met ons op. Je bent van harte welkom. Marieke Drent komt op 1 september met de Kinderkavavaan naar Katwijk. In deze vieringen staan de kinderen centraal. Wat gaan ze doen? het is een woord-en communieviering. Marieke Drent is de voorganger. Ze komen met de bolderkar de kerk binnen. Het thema is Jozef en de gekleurde jas. Hier in Katwijk vragen we: Jozef: Wat ben je waard. Dus kom allen met kinderen of kleinkinderen op 1 september om 11.00 u.

Maar nu eerst de vakantie en daarna met frisse energie gaan we weer verder. Allen fijne goede vakantieperiode. Ga je op reis? Goede reis en veilig thuis. Blijf je thuis? Geniet en relaxt zodat we weer samen verder kunnen.

Moeder Maria

*Maria, over de gehele wereld roepen
mensen U aan.*

In alle talen wordt U vereerd en bezongen.

*Men heeft U in duizendvoudige
namen geprezen, maar of men U Ivoren Toeren
noemt of Gulden Huis,
vóór alles bent U de Moeder.*

*Moeder Maria, geef mij kracht U te zien
als mijn moeder.*

Kom onder mijn dak, in mijn huis.

*Laat mij bij alles wat we doen
eerst even met U overleggen,
doe mij dan denken aan wat U
geleden hebt onder het kruis van Golgotha,
waar Uw Zoon te sterven hing.*

Toon Hermans.

Mijn Gebed

*Dit is Uw woning Heer, dit is Uw kerk
Hier kan ik bidden, Heer, zo na mijn werk.
Niet voor de mensen Heer, of voor de schijn.
Ik kom alleen maar om bij U te zijn.*

*Op deze morgen, Heer, kom ik tot rust
Van Uw aanwezigheid ben ik bewust
Heel deze ruimte, Heer, heel dit gebouw
ademt Uw heerlijkheid en ook Uw trouw.*

*Nu ben ik bij U Heer, hier is het fijn
U fluistert in mijn oor: "durf stil te zijn",
Enkel wat zitten, Heer, geen haast of spoed
Stil naar U luisteren naar wat U doet.*

*Leer mij om meer en meer U te verstaan.
Als ik hier soms iets proef van Uw bestaan.
Dan wil ik zingen, Heer, een juichend lied
Dat ik kan horen Heer, dat U mij ziet.*





St. Martinus
parochiekerk



H. Jozef
Cuijk



H. Lambertus
Beers



H. Antonius van
Padua - Vianen



H. Agatha
St. Agatha



H. Martinus
Katwijk



H. Lambertus
Linden

Zaterdag 3 en zondag 4 augustus

18de Zondag door het jaar

Zaterdag

18.00 uur

- + 't Akkertje Vianen,
Eucharistieviering met samenzang

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering met samenzang
- + Martinuskerk Katwijk,
Eucharistieviering met parochiekoor

10.00 uur

- + Lambertuskerk Linden,
Woord- en gebedsdienst met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk,
Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
- + MFA De Valuwe,
Woord- en Communiedienst met samenzang

Zaterdag 10 en zondag 11 augustus

19de Zondag door het jaar

Zaterdag

19.00 uur

- + Lambertuskerk Beers,
Eucharistieviering met samenzang

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering met samenzang
- + Lambertuskerk Linden,
Eucharistieviering met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk,
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
- + MFA De Valuwe,
Eucharistieviering met samenzang

Donderdag 15 augustus

Hoogfeest Maria ten Hemelopneming

19.00 uur

- + Lourdesgrot Katwijk,
Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
Katwijk en De Maasklanken St. Agatha

Zaterdag 17 en zondag 18 augustus

19de Zondag door het jaar

Zaterdag

18.00 uur

- + 't Akkertje Vianen,
Eucharistieviering met samenzang

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering met samenzang
- + Martinuskerk Katwijk,
Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor

10.00 uur

- + Lambertuskerk Linden,
Woord- en gebedsdienst met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk,
Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
- + MFA De Valuwe,
Eucharistieviering met samenzang

15.00 uur

- + Mariakapel Hiersenhof Beers,
Mariahulde m.m.v. gilde en gemengd
koor

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus

20ste Zondag door het jaar

Zaterdag

19.00 uur

- + Lambertuskerk Beers,
Eucharistieviering m.m.v. gemengd
koor

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering met samenzang

10.00 uur

- + Lambertuskerk Linden,
Woord- en gebedsdienst met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk,
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
- + Martinuskerk Katwijk,
viering "Nacht zonder dak"
- + MFA De Valuwe,
Eucharistieviering met samenzang

Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september

21ste Zondag door het jaar

Zaterdag

19.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk,
Eucharistieviering m.m.v. Creation

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering m.m.v.
De Maasklanken



Liturgische kalender



10.00 uur

- + Lambertuskerk Linden,
Woord- en gebedsdienst

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk,
Eucharistieviering m.m.v. Herenkerk
- + Martinuskerk Katwijk,
Woord- en communiedienst
m.m.v. Jeugdkoor, kinderkaravaan
- + MFA De Valuwe,
Woord- en communiedienst met
samenzang

Zaterdag 7 en zondag 8 september

22ste Zondag door het jaar, ziekenzondag

Zaterdag

14.00 uur

- + MFA De Valuwe,
Eucharistieviering m.m.v. Dameskerk

18.00 uur

- + 't Akkertje Vianen,
Eucharistieviering

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering met samenzang

10.00 uur

- + Lambertuskerk Linden,
Eucharistieviering met samenzang,
patroonsfeest gilde

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk,
Eucharistieviering m.m.v. Dames- en
Herenkerk
- + MFA De Valuwe,
Eucharistieviering met samenzang

Zaterdag 14 en zondag 15 september

23ste Zondag door het jaar

Zaterdag

19.00 uur

- + Lambertuskerk Beers,
Eucharistieviering met samenzang

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering m.m.v.
De Maasklanken
- + Martinuskerk Katwijk,
Eucharistieviering m.m.v. parochiekerk

10.00 uur

- + Lambertuskerk Linden,
Woord- en gebedsdienst m.m.v. zang-
groep Creation,
patroonsfeest H. Lambertus

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk,
Eucharistieviering m.m.v. Herenkerk
- + MFA De Valuwe,
Eucharistieviering m.m.v. Dameskerk

Zaterdag 21 en zondag 22 september

24ste Zondag door het jaar

Zaterdag

18.00 uur

- + 't Akkertje Vianen,
Eucharistieviering m.m.v. Vivace

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk,
Eucharistieviering m.m.v. Dameskerk
- + MFA De Valuwe,
Eucharistieviering met samenzang
- + Lambertuskerk Linden,
Vredesviering t.g.v. 75 jaar Bevrijding
en ingebruikname Herdenkingsmonu-
ment

Zaterdag 28 en zondag 29 september

25ste zondag door het jaar

Zaterdag

19.00 uur

- + Lambertuskerk Beers,
Eucharistieviering m.m.v. gemengd
koor

Zondag

9.30 uur

- + Kloosterkerk St. Agatha,
Eucharistieviering met samenzang

11.00 uur

- + Martinuskerk Cuijk,
Eucharistieviering met presentatie van
pater Callistus Offor
- + 't Akkertje Vianen,
Woord- en Communiedienst
m.m.v. Jeugdkoor, Kinderkaravaan



St. Martinus
parochiekerk



H. Jozef
Cuijk



H. Lambertus
Beers



H. Antonius van
Padua - Vianen



H. Agatha
St. Agatha



H. Martinus
Katwijk



H. Lambertus
Linden

**Regen op
Maria Hemelvaart
is weinig wijn en
slecht van aard.
15 augustus**



Dagelijkse en bijzondere vieringen

Dagelijkse vieringen

Maandag tot en met zaterdag 8.00 uur,
Kruisherkenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

Woensdag 9.00 uur,
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering (niet op 21 en 28 augustus, 4 en 11 september)

Bijzondere vieringen

Vrijdag 2 augustus, 9.00 uur,
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Eerste vrijdag van de maand

Vrijdag 9 augustus, 9.00 uur,

Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Feest H. Tere-
sia Benedicta van het kruis (Edith Stein)

Donderdag 15 augustus, 9.00 uur,
Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering Hoogfeest
Maria ten Hemelopneming

19.00 uur, Loudesgrot Katwijk,
Eucharistieviering Hoogfeest Maria ten Hemelopne-
ming m.m.v. parochiekoor Katwijk en De Maasklan-
ken



Even tijd voor wat bezinning?

In 1952 schreef Ed Hoornik een prachtig gedicht over twee centrale woorden in onze taal, de woorden hebben en zijn. Maar het gedicht gaat verder dan die woorden, het laat eigenlijk twee fundamenteel verschillende manieren van leven zien:

*Op school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
de ene werkelijkheid, de andre schijn.*

*Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven de dingen uitgeheven,
vervuld worden van goddelijke pijn.*

*Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.*

*Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
is kind worden en naar de sterren kijken,
en daarheen langzaam worden opgelicht.*

Hoornik was een man die erg met mensen betrokken was. Hij heeft zelf in zijn leven de diepst denkbare ellende doorgemaakt tijdens zijn gevangenschap in Dachau, die hij overleefde, en had daarna nog meer oog voor de diepten van het menselijke bestaan. Daarover wist hij aangrijpende gedichten te schrijven, en dit is daarvan wel één van de allermooiste. In een paar zinnen, en met maar enkele beelden, weet hij de tegenstelling tussen het tijdelijke en het eeuwige op te roepen. Hebben is een tijdelijke zaak, maar zijn gaat door tot in eeuwigheid.

.....

Geschreven door Arie-Jan Mulder, gevonden op de website www.uitdaging.nl



Contactgroepen Rondom de Torens

Rondom de Martinustoren - Cuijk

Maarten Hermens 06 - 43138081
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 0485 - 318029

Rondom de Jozeftoren - Cuijk

Frans van den Bogaard 0485 - 315742
Peter Hendriks 06 - 22872890
Lucie Soer 06 - 53303362
Anita van den Berg 06 - 11340342

Rondom de Lambertustoren - Beers

Harry van Haren 0485 - 314333
Tiny Josemanders 0485 - 317936
Wilma van Daal 0485 - 313871
Mickey Nuijs 0485 - 318725

Rondom de Antoniustoren - Vianen

Nel van Echteld-van Weerdenburg 0485 - 131694
Truus Hofmans 0485 - 316228

Rondom de Agathatoren - St. Agatha

Thea Hermans 0485 - 315892
Peter Hendriks 0485 - 314030
Gerard Smits 0485 - 316066

Rondom de Martinustoren - Katwijk

Ria van Kempen-Jeursen 0485 - 317612

Rondom de Lambertustoren - Linden

Jan van den Broek 0485 - 322819
Mien Heijnen 0485 - 316272
Herman van Rhee 0485 - 315904
Ton Keijzers 0485 - 384067



Parochiestatistiek

Met de nieuwe verordening zijn wij genoodzaakt om levende personen toestemming te vragen om hun namen te publiceren in de parochie-media. Doordat wij niet van alle personen hiervoor bericht ontvangen hebben of toestemming gekregen hebben, kunnen wij slechts een gedeelte van de namen bij de parochiestatistiek opnemen.



Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

29 mei Lies Smits-Arts
88 jaar St. Martinus Cuijk
22 juni Anny Schoenaker-Janssen
92 jaar St. Martinus Cuijk
28 juni Ger Loeffen-Bulkens
86 jaar H. Martinus Katwijk
10 juli Thea Derks-van Zuijlen
96 jaar H. Lambertus Beers



Doop

In de afgelopen periode zijn in onze parochie gedoopt:

2 juni Chayenna Xhofleer St. Martinus Cuijk
29 juni Julia Peters St. Martinus Cuijk

Vragen we de goede God om nabijheid en geestkracht.



Huwelijk

In de afgelopen periode zijn in onze parochie getrouwd:

8 juni Peter Schelle en Jessica Gomez Spanje
14 juni Anton Loeffen en Gerda van Galen H. Martinus Katwijk
28 juni Alicia Gronenschild en Amber van Laëthem St. Martinus Cuijk
29 juni Thomas van Hövell tot Westervlier en Wezeveld en Fay Kainz H. Lambertus Beers



Martinuspen

Ik steek de laatste kaars aan in onze Antonius van Paduakerk in Vianen

1. Wie ben je en met wie woon je?

Ik ben Greet Dinnissen - van de Loo. Ik woon in de Franssenstraat in Vianen, ik woon nu alleen met mijn hondje Pluske. Helaas is mijn man nu bijna drie jaar geleden overleden. Wij hadden geen kinderen, daarom is de eenzaamheid zo dubbel. Maar ik probeer er toch het beste van te maken door vrijwilligerswerk te doen.

2. Wat was je beroep en had je het naar je zin?

Ik ben in Ottersum op een boerderij geboren, en na de schooltijd heb ik altijd thuis gewerkt en met veel plezier. In 1965 zijn we getrouwd en in de Koebaksestraat gaan wonen in Vianen. We hadden nogal veel dieren die verzorgd moesten worden. Piet was vrachtwagenchauffeur dus altijd laat thuis. Ik heb op verschillende plaatsen bij mensen gewerkt in de huishouding. Voor de dieren was je wel altijd bezig. Altijd graag gedaan met veel plezier.

3. Wat doe je voor de parochie?

Ik ben jarenlang bij het liturgisch beraad geweest. Ik ben ook nog jaren bij de werkgroep liturgie geweest. Ben nu bijna 54 jaar lid van gemengde zangverering "Vivace". En 40 jaar lid geweest van Allegro Vivace, maar dat koor is opgeheven vanwege de leeftijd van de leden. En ook omdat de kerk gesloten werd. Voor de gemeenschap doe ik vrijwilligerswerk zoals:

- mensen naar 't Akkertje brengen om te gaan kienen of te gaan eten
- koffiezetten bij het biljarten
- koffie zetten voor de mannen als ze het kerkhof schoongemaakt hebben. Altijd heel gezellig!

4. Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Daar waren wij samen het altijd gauw over eens: dat was "laat ons maar mooi thuis blijven!" Wij hebben het hier zo mooi, we hadden daar alle twee helemaal geen behoefte aan. Wat ik wel fijn vind: om met de ouderenbond een busreis te maken en dan 's avonds weer lekker thuis. Dat was dan onze vakantie.

5. Wie/wat is je grootste inspiratiebron? Waarom?

Ik vind dit een moeilijke vraag om antwoord op te geven. Ik woon hier in een gezellig en rustig dorp en ik hoop dat het ook zo blijft voor iedereen. Het is wel jammer dat de kerk er niet meer voor ons is, maar wel fijn dat ze voor het dorp behouden blijft. Maar het is wel anders. Nu gaan we geregeld naar de Martinuskerk in Cuijk. We zullen er aan moeten wennen, en we hebben nog 2x in de maand een dienst in "'t Akkertje".

6. Welk boek raad je iedereen aan? Wat is je mooiste bijbelverhaal?

Ik ben geen echte boekenlezer. Ik lees 's morgens wel veel krant. Ook wel tijdschriften en af en toe een boek. "De goede Herder" vind ik wel een mooi bijbelverhaal. Dat Jezus voor zijn schapen zorgt, dat zegt mij dat wij ook voor elkaar moeten zorgen. Dat doe ik graag en dat geeft mij ook veel voldoening. Verder houd ik van Maria, de verhalen en de gedichten die over haar zijn en worden geschreven. Ik steek ook graag een kaarsje aan bij Maria, de moeder van Jezus. Ik ben zelf dan wel geen moeder, maar wil graag als een moeder voor anderen zijn.

7. Welk lied vind je het meest en waarom?

Bij ons koor zingen we van alles, alle talen komen wel een keer voorbij. Maar voor mij is een goed Nederlands lied wat toch de voorkeur heeft. Een lied met een goede Nederlandse tekst. Daar kan ik mijn gevoel in kwijt. En dan zing ik vanuit mijn hart. Ik heb de mappen doorgebladerd, maar kan niet goed kiezen. "Mijn Gebed" (zie pag. 9) vind ik erg mooi. Maar ik zing in een koor, en zing gewoon alles mee. We doen het samen, en we zijn een heel gezellig stel samen. Ik ga iedere week met veel plezier naar de repetitie. Het is een gezellige ontspanning met elkaar. Daarnaast luister ik graag naar Duitse schlagermuzik. Ook mooi om naar te luisteren.

8. Welk advies wil je onze pastoor meegeven? Wat wens je de parochie toe?

Ik wens Pastor Theo dat hij de kracht en de inspiratie van boven mag krijgen voor al het goede werk dat hij mag doen, en zeker nu hij ook nog de benoeming als vicaris gekregen heeft van bisschop De Korte. Het is een hele eer maar wel een druk bestaan. Af en toe wat rust met een vakantie is wel nodig om het allemaal geregeld te krijgen. En maar hopen dat hij de steun van medeparochianen mag krijgen die hij nodig heeft.

9. Aan wie geef jij de Martinuspen door?

Annie Spanjers uit Cuijk.



De Sint Jan in Den Bosch (het begin)

De turbulente geschiedenis van Sint Jans kathedraal, de trots van 's-Hertogenbosch. De Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist, beter bekend onder de naam: Sint Jan. Van Romaanse kerk naar een gotische Sint Jan. Met haar kenmerken en torens verreikend boven de bomen en vanuit vele uithoeken zichtbaar. Vandaag de dag een nationaal monument, die je vanaf de diverse terrassen gelegen aan de Parade kunt bewonderen. De Sint Jan kent een rijk verleden met een enorme groei, maar ook met veel tegenslagen. We gaan ver terug in de tijd. Rond 1185 ontstond 's-Hertogenbosch dankzij Hertog



Hendrik van Brabant. De vestingstad was ongeveer zo groot als de huidige markt. De geschiedenis van Sint Jans kathedraal, Kathedrale Basiliek Sint Jan Evangelist begon met de bouw van een Romaanse kerk rond 1220, welke was toegewijd aan de Sint Jan Evangelist, apostel Johannes. Deze bakstenen Romaanse kerk werd uitgebreid met een baptisterium of doophuis, waar de doop werd uitgevoerd. De kerk stond eerst buiten de eerste ommuring. Maar door de snelle groei van de stad werden rond 1318 de stadsmuren verlegd. De Sint Jan kwam binnen de tweede ommuring te liggen, welke ongeveer de huidige binnenstad omringde. Doordat het 'nieuwe' stadsgebied lager lag, heeft men het voorste gedeelte opgehoogd met zand. Wanneer je de Sint Jan bezoekt is dit stukje geschiedenis van Sint Jans kathedraal nog te zien, alleen de bovenzijde van de bogen zijn nog te zien.

In het jaar 1366 werd de Sint Jan een kapittelkerk, een college van kanunniken werd eraan verbonden die hun koorgebed in de kerk ten gehore brachten, de kerk kreeg meer aanzien. Toch bleef in dit gedeelte van de geschiedenis van Sint Jans kathedraal, Kathedrale Basiliek Sint Jan Evangelist de Sint de Salvator in Orthen de moederkerk, ondanks dat de Sint Jan steeds onafhankelijker werd. Voor meer: https://www.denbosch-cultuurstad.nl/Categorie/Geschiedenis_van_Sint_Jan

Nu Theo wat vaker in het Bossche te vinden zal zijn, en zeker ook in de Sint Jan, wijzen we u graag op een korte

reportage die in januari is uitgezonden over de restauratie die momenteel gaande is. Kijk daarvoor op: <https://www.sint-jan.nl/tv-reportage>.

Weerspreuken (geen garanties natuurlijk©)

Heeft Sint-Magriet geen zonneshijn, dan zal het een natte zomer zijn. *10 juni*
 Regen op Sint-Barnabas, dan zwemt de oogst in de waterplas. *11 juni*
 Regen met Sint-Veith, dan regen het zes weken in de tijd. *1 juni*
 Het weer van Sint-Jan, houdt dertig dagen aan. *24 juni*
 Met Sint-Jan de wind uit het noorden, het goede weer is geboren. *24 juni*

Juli

Regent het op Sint Barnabas, zwemt de oogst in een waterplas. *11 juni*
 Reagen op St.Godelieve, zal o`w zes wekke gerieve! *6 juli*
 Regent Sint Magdaleen, dan regent het dagen achtereen. *16 juli*
 Sint Margriet is een pisgriet! *20 juli*
 Sint Margriet, 30 dagen regen...of niet!
 Sint Margriet, houdt haar water niet!

Augustus

Als Sint-Dominicus gloeit, een strenge winter bloeit. *4 augustus*
 Is het heet op Sint-Domijn, het zal een strenge winter zijn.
 Op Sint-Laurentius een regenvlaag, zes weken lang duurt die regenplaag. *10 augustus*
 Als Sint-Laurens het hoofd goed staat, houdt men mooi weer.
 Laurentius met veel zonneshijn, beduidt een jaar vol goede wijn.
 Met Laurentius van het klooster ligt gans de wereld op een rooster.
 Laurens en Bartel (24 aug.) schoon, de herfst een gouden kroon.
 Het weder van Sint-Cassiaan, houdt meerdere dagen aan. *13 augustus*
 Regen op Maria Hemelvaart is weinig wijn en slecht van aard. *15 augustus*
 Zoals Bartholomeus is, blijft het ook heel de herfst gewis. *24 augustus*
 Sint-Bartheldsdag ons vaak vermeldt, hoe het in de herfst zal zijn gesteld.
 Gelijk Bartel waar, zo ook het ganse najaar.
 Blijven de zwaluwen na de Heilige Lodewijk lang, wees dan voor de winter niet bang. *25 augustus*
 Sint-Augustijn stopt de zomer in bed, tot de winter is gered. *28 augustus*
 Na Sint-Augustijn, zullen de onweders over zijn.
 Als het veel regent op Sint-Jans Onthoofding, dan bederven de noten. *29 augustus*



De parochie uit

Citytrip: Bordeaux en Lourdes

Altijd al een keertje Lourdes willen bezoeken, maar gewoon voor een paar dagen? Dat is nu mogelijk in combinatie met de prachtige stad Bordeaux.

Vergeet Parijs, Nice en Lyon, Bordeaux is dé bestemming voor een stedentrip met de TGV. Wil jij de prachtige kathedraal van Bordeaux bezichtigen en wijnen uit een van de meest beroemde wijngebieden ter wereld proeven? Bordeaux is een bruisende stad waar meer dan genoeg te beleven valt. Daarna reis je naar het wereldberoemde bedevaartsoord Lourdes aan de oevers van de Gave. Hier verscheen Maria achttien keer aan molenaarsdochter Bernadette Soubirous. De Dame verzocht Bernadette om een kapel te laten bouwen en zo geschiedde. Sindsdien bezoeken jaarlijks miljoenen mensen de Franse bedevaartplaats in de Pyreneeën. Ga mee op stedentrip en bezichtig twee bijzondere Franse steden in 5 dagen!

Programmasuggesties Bordeaux

- Wandel door het historische centrum van Bordeaux.
- Bezoek de hippe wijk La Bastide aan de overkant van rivier de Garonne.
- Breng een bezoek aan een van de parken in Bordeaux, zoals Le Jardin Public.
- Bezoek een van de vele wijnmusea of proeflokalen, zoals Musée des Vins.

Programmasuggesties Lourdes

- Sluit aan bij een viering aan de Grot
- Loop en zing mee in de Sacramentsprocessie (dagelijks om 17.00 uur) en de Mariale lichtprocessie (dagelijks om 21.00 uur)
- Vier de Internationale Mis (zondag om 09.30 uur)
- Loop de grote en/of kleine kruisweg (op eigen gelegenheid)
- Maak een stadswandeling door oud Lourdes (op eigen gelegenheid)

Excursiesuggesties Lourdes:

Musical 'Bernadette de Lourdes'

Op 1 juli gaat de musical 'Bernadette de Lourdes' in première in Lourdes. Een uniek Frans muziekspektakel over het leven van Bernadette en de verschijningen. Bekijk de website voor meer informatie. (www.bernadettelourdes.fr)

Wat kun je verwachten?

Tijdens de reizen van VNB staat betekenisvol ontmoeten centraal. Ook in een stedentrip ontmoet je jezelf, ontmoet je een ander, en in Lourdes ontmoet je die Ander. In deze stedentrip kan je op zoek gaan naar de wortels van het katholieke geloof in niet een, maar in liefst twee prachtige steden: Bordeaux&Lourdes.

Verder ben je geheel vrij in deze reis, dus deel je tijd in naar je eigen wensen.

Als je wilt deelnemen aan deze reis dien je actief te zijn en ben je bereid om de reis zelfstandig te beleven en te ondernemen. Bij voorkeur ben je bekend met het openbaar vervoer. De reisdata zijn: • 25 t/m 29 juli, • 22 t/m 26 augustus, • 19 t/m 23 september, • 3 t/m 7 oktober.

Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag vrijblijvend de folder aan, kijk op www.vnb.nl of neem contact op met Roosmarie Manders, roosmarie.manders@vnb.nl of (06) 51465570!





Een patroonheilige voor de vakantie

Katholieken hebben vanouds de heilige Christoffel als hun patroonheilige voor onderweg. Een patroonheilige is een heilige die als beschermheilige voor een kerkgebouw, een parochie, een stad, een land, een beroepsgroep of ook een individu wordt vereerd. Voor de vakantiegangers en mensen die op reis zijn, is dat dus de heilige Christoffel. Een patroonheilige kunnen we vragen om voor ons te bidden dat God ons bescherming biedt.

Hoe is Christoffel de patroonheilige voor de reizigers en vakantiegangers geworden? Hij was een martelaar, die vermoedelijk leefde in de derde eeuw. Een legende over hem verhaalt hoe hij op een dag wegtrok uit zijn vaderland Kanaän. Hij wilde in dienst gaan bij de machtigste persoon op aarde. Zo hoopte hij op diens slippen ook carrière te kunnen maken. Dit is - denk ik - uiterst herkenbaar onder mensen.

Hij dacht aanvankelijk dat de koning wel die machtigste man moest zijn en ging dan ook bij hem in dienst. Na een poosje ontdekte hij echter dat die koning bang was voor iemand anders, de duivel. Dan moest de duivel wel machtiger zijn dan de koning. Dus ging Christoffel bij de duivel in dienst. Maar een tijdje later ontdekte Christoffel dat de duivel op zijn beurt weer bang was voor iemand anders, een zekere Jezus Christus, van wie werd gezegd dat hij aan een kruis was gestorven. Ja, dan moest Jezus toch weer machtiger zijn dan de duivel. Maar hoe kon hij nu bij Jezus in dienst komen?

Een kluizenaar gaf hem goede raad: "Daarginds is een diepe rivier. De meeste mensen kunnen die niet doorwaden, wanneer ze naar de andere kant willen gaan. Maar jij, Christoffel, bent zo groot en sterk, jij kunt mensen op je schouders nemen en zo helpen om veilig aan de andere kant van de rivier te komen. Op die manier ben je bij Jezus in dienst." Christoffel volgde dat advies op.

Toen hij dat enige tijd gedaan had, werd er 's nachts aan zijn deur geklopt. Tot zijn grote verbazing stond daar voor zijn huis een klein knulletje, dat hem verzocht om hem naar de andere oever van de rivier te dragen. Dat leek Christoffel een makkie. Maar viel dat effetje vies tegen. Naarmate Christoffel verder waadde door het water leek dat jongetje steeds zwaarder te wegen. Op een gegeven moment leek het Christoffel wel of hij een groot stuk lood op zijn schouders torste. Met moeite bereikte hij de andere kant van de rivier, zette het ventje met een zucht van verlichting op de grond en keek het vol verwondering aan. Toen maakte het ventje zich bekend: "Christoffel, je hebt mij, Christus Zelf gedragen."

Vanwege deze legende is Christoffel gekozen als patroonheilige voor reizigers en vakantiegangers. De legende bevat ook een diepere boodschap voor allen die bij Jezus in dienst willen treden. "Al wat ge gedaan hebt voor een van dezer geringsten van mijn broeders, hebt ge voor mij gedaan" (Mat. 25,40). Jezus identificeert zich met medemensen in nood. Door om te kijken in liefdevolle zorg naar onze medemens, vooral die in nood verkeert, zijn we bij Jezus in dienst.

Uit: aartsbisdom.nl

Boeken voor de vakantie



Paul Spapens - Maria, de moeder van iedereen
Pelgrimsplaatsen in Nederland, België en Duitsland

Maria, de moeder voor alle mensen. Terwijl de ontkerkelijking van Nederland niet te stuiten lijkt, neemt de belangstelling voor Maria juist toe. Maria is de koningin van de volksdevotie. Mensen zoeken haar op in de bedevaartsoorden, eeuwenoude plaatsen met een bijzondere devotie tot haar.

Mariabedevaartsoorden concentreren zich in het

Zuiden van Nederland, maar ze komen zeker ook voor in andere delen van het land. In deze gids zijn tien interessante Mariapelgrimsplaatsen beschreven. Twee bedevaartsoorden in deze gids liggen in Duitsland (Kavelaer) en België (Scherpenheuvel). De verhalen gaan over de geschiedenis, over allerlei bijzonderheden en merkwaardigheden en over belang en belangstelling tegenwoordig. De nadruk in de toegankelijk geschreven hoofdstukken ligt op de volksdevotie. Van een aantal Mariapelgrimsoorden is in deze gids een fietsroute opgenomen.

Paul Spapens (1949) was heel zijn werkzame leven dagbladjournalist. Daarnaast publiceerde hij tientallen boeken. Hij is gespecialiseerd in immaterieel erfgoed en identiteit. Volksgeloof is daar een belangrijk onderdeel van. Over volksgeloof en in het bijzonder de Mariaverering schreef hij een aantal boeken.



De parochie uit



Thomas Hontelez - Wandelen naar wijsheid *Lessen voor de pelgrim*

Aangeraden door mijn oudste zus, die de schrijver kent uit de tijd dat hij werkte bij de Franciscaanse Beweging

In zijn boek 'Wandelen naar wijsheid' legt Thomas Hontelez uit dat pelgrimeren meer is dan alleen wandelen. Pelgrimeren is de innerlijke en uiterlijke reis

laten samenvloeien tot een ervaring waarin je dichter tot jezelf komt. In 'Wandelen naar wijsheid' komen die twee reizen samen.

Het boek is daarmee een inspiratie voor hen die altijd al eens hebben willen lopen, een motivatie voor hen die onderweg zijn en een bron van herkenning voor hen die reeds op pelgrimage zijn gegaan. Hoewel pelgrimeren en wandelen sterk met elkaar verbonden zijn, kunnen ze ook los van elkaar staan.

Met de inzichten uit dit boek leer je ook pelgrimeren zonder zelf maar een stap te hoeven zetten.

Dordrecht - In zijn nieuwe boek 'Eerherstel voor Thomas' laat de Dordtse predikant predikant Roger Dewandeler aan de hand van kernbegrippen uit de filosofie, bijbelse figuren en moderne theologen zien dat geloof en twijfel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.



Roger Dewandeler - Eerherstel voor Thomas *Pleidooi voor de twijfel*

Twijfelen en geloven zijn niet met elkaar in strijd, zij gaan juist hand in hand. Vragen stellen, nuanceren, erkennen dat niemand de waarheid in pacht heeft zijn essentieel voor een constructieve houding, ook in het kader van het geloof. Om vanuit een christelijke achtergrond een bijdrage te leveren aan de grote vraag-

stukken van deze tijd, moeten we ons gezonde verstand gebruiken en vooral in dialoog durven treden, stelt de auteur.

Roger Dewandeler studeerde in Brussel en Luik. Hij is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland voor de Waalse gemeente van Dordrecht, Breda en Middelburg.



Jongeren nieuws

Nacht zonder dak!

De tiengroep M25 van Cuijk gaat samen met de M25groep uit Wijchen ervaren wat het is om een nacht zonder dak te slapen. Dit doen we in het weekend van 24-25 augustus.

De vraag die we daarbij stellen is: Hoe is het om dak of thuisloos te zijn? Wat voor strubbelingen kom je allemaal tegen?

We gaan geld inzamelen voor het straatpastoraat in Den Bosch.

Wilt u de tieners sponsoren? Dit kunt u doen door geld over te maken op rekeningnummer:

NL67 RABO 01774 93 232 o.v.v. Nacht zonder dak

(Met M25 houden de tieners zich bezig met de werken van barmhartigheid volgens het Bijbelboek Mattheus 25)

Graffiti workshop

Het was een hele leuke workshop, een keer iets anders in de kerk zitten, maar toch met God bezig te zijn. De man die de workshop gaf was heel enthousiast, bedankt voor weer een hele leuke middag.

Groetjes Dries Janssen.





Eerste communie

Op de zonnige en warme zondag van 19 mei hebben 25 kinderen uit onze Martinusparochie de Eerste Communie ontvangen. Zoals altijd kwamen de communicanten hartstikke netjes en chique gekleed aan op de pastorie. Natuurlijk is het voor de kinderen in het begin allemaal wat spannend. Daarom hebben we, voordat we foto's gingen maken, eerst even een korte warming-up gedaan met o.a. wat Fortnite dansjes. Na het maken van de foto's gingen de kinderen één voor één de volle kerk in op weg naar het altaar.

Het evangelieverhaal (naar Lucas 24, 35-48) ging over hoe Jezus na zijn dood zijn leerlingen bezoekt en hen ervan overtuigt dat hij het echt is. En dat ze zijn verhaal verder moeten vertellen. Iets wat wij nu ook doen.

Traditiegetrouw houdt pastoor Theo daarna een gesprek met de kinderen, dat altijd eindigt met wie de lekkerste taart heeft. En wat de kinderen zouden doen wanneer een taart te delen met een volle kerk. Want samen delen is wat Jezus deed. Deze keer had eerst Marieke wat vragen: over het verhaal en wat de kinderen nog weten van de kindermiddagen. Voordat de zegen kwam en de felicitaties voor de communicanten was er eerst nog een mededeling. Pastoor Theo is door de bisschop gevraagd om de functie van Vicaris-Generaal van Bisdom Den Bosch te vervullen (in deeltijd). Omdat we best trots zijn op Theo en om hem te feliciteren, gaf Marieke hem een kaars voorzien van de tekst: "God's grondpersoneel".

Hoewel het mooie weer ons van boven wordt gegeven, hebben ook vrijwilligers meegewerkt aan het mogelijk maken van twee mooie vieringen. Het zijn met recht vieringen vanwege de mooi versierde kerk, muziek en een actieve betrokkenheid van de kinderen (daarom ook twee vieringen). Voor de fijne samenwerking ook dank aan ouders, koster, parochie medewerkers, pastoor, werkgroep en koor.

Met nog één kindermiddag te gaan kijken we terug op een mooi en afwisselend project voor kinderen, maar ook voor ouders. Mocht je nieuwsgierig zijn of enthousiast over het communieproject dan ben je van harte uitgenodigd om je bij ons aan te sluiten.

Met vriendelijke groet,
Patrick Peeters

De kinderkaravaan is van start!

Zondag 2 Juni liep de kinderkaravaan voor het eerst met de bolderkar door de kerk. De kinderen zongen "ga je mee". Jozef liep met zijn gekleurde jas in ons midden. De komende keren verteld Jozef ons zijn verhaal. Bij de eerste kinderkaravaan hebben we Jozef een beetje leren kennen. We weten nu uit wat voor gezin hij komt en dat hij wel hele bijzondere dromen heeft. We zijn ontzettend benieuwd wat deze dromen Jozef gaan brengen.

De kinderen hebben ook hun droom voor de wereld opgeschreven en in de dromenvanger gedaan. Ze hebben meegezongen met het kinderkoor en maakten er samen een hele speciale viering van. Van het begin tot het einde zagen we hoe de kinderen met Jozef op pad gingen. De kinderen leerden de liturgie kennen door mee te doen met alle onderdelen. Voor zowel jong als oud was de viering vernieuwend en leerzaam, hoorden we na de viering terug. We hopen dat het verhaal uit het oude testament voor de kinderen en voor iedereen in de kerk zal gaan leven. Jozef wil ons gaan leren dat dit oude verhaal ook te maken heeft met ons leven vandaag de dag.

De kinderkaravaan zal langskomen bij de verschillende geloofsgemeenschappen. De kinderen krijgen een stempelkaart. Het is het leukste als ze proberen deze kaart helemaal vol te maken! Zo krijgt het verhaal iedere keer een vervolg en hopen we dat er steeds meer kinderen aansluiten bij de karavaan.

| Kinderkaravaan rooster | Wat | Waar | Thema: Jozef en de gekleurde jas. |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 September 2019 11.00 uur | Kinderkaravaan 3 | Katwijk | <i>Jozef: Wat ben je waard?</i> |
| 29 September 2019 11.00 uur | Kinderkaravaan 4 | Vianen | <i>Jozef: Echt waar</i> |
| 27 Oktober 2019 11.00 uur | Kinderkaravaan 5 | Linden | <i>Jozef: Toekomst</i> |
| 17 November 2019 11.00 uur | Kinderkaravaan 6 | Beers | <i>Jozef: Wie wat bewaart</i> |
| 12 Januari 2020 11.00 uur | Kinderkaravaan 7 | St Agatha | <i>Jozef: Wie ben ik?</i> |



De Mantel in beeld

